

Utrecht, 20 augustus 2015

Atelier Dick Bruna

Het originele atelier van Dick Bruna krijgt een permanente plek in het Centraal Museum

Data: vanaf 19 september 2015

Bezoekadres Centraal Museum: Agnietenstraat 1, Utrecht

In 2011 stopte een van Nederlands bekendste tekenaars en grafisch ontwerpers met werken: Dick Bruna (Utrecht, 1927). In de ruim dertig jaar daarvoor was hij elke dag te vinden in zijn atelier in de Utrechtse binnenstad. Hier kwamen niet alleen tekeningen en verhalen voort uit Bruna's hand, ook was het een plek waar hij zich omringde met persoonlijke herinneringen, foto's van bijzondere ontmoetingen, cadeautjes van fans en brieven van collega-kunstenaars. Vanaf 19 september 2015 heeft dit originele atelier een plek in het Centraal Museum, waar het met een steeds wisselende selectie uit het rijke oeuvre van Dick Bruna wordt getoond.



© copyright Mercis bv

Postadres
Postbus 2106
3500 GC Utrecht

Museumadres
Agnietenstraat 1
3512 XC Utrecht

Bezoekadres
Agnietenstraat 3
3512 XA Utrecht

Contact
T +31 (0)30 236 2362
centraalmuseum.nl

Atelier Dick Bruna

Net als het oorspronkelijke atelier is ook het atelier in het Centraal Museum op een zolder gesitueerd. Het atelier was de plek waar Dick Bruna tekende en zijn teksten typte, de plek waar hij tot rust kwam en inspiratie opdeed, en waar hij zijn gasten ontving. Het is nagebouwd met de originele meubels, zoals zijn tekentafel, zijn werktafel met typemachine, zijn boekenkasten met onder andere alle edities van zijn eigen boeken. Zelfs de details zijn gereconstrueerd: kaarten en foto's van vrienden, collega's en familie, geordende rijtjes met potloden, scharen en linialen op zijn tekentafel, zijn eigen postpapier en natuurlijk zijn eigen werk. Ook de fiets waarop hij elke dag door Utrecht fietste, heeft hier een plek gekregen. Het atelier is als een persoonlijke ontmoeting met Dick Bruna.

Bezoekers ontdekken in het atelier ook de veelzijdigheid van Dick Bruna's werk en zijn werkwijze. Vitrines tonen een telkens wisselende selectie uit de collectie van Dick Bruna die het Centraal Museum in bruikleen heeft. De collectie bestaat uit meer dan 7.000 werken, variërend van boekomslagen voor de Zwarte Beertjes pocketreeks tot ontwerpen voor organisaties als het Rode Kruis en natuurlijk de wereldberoemde nijntje-boekjes.

Zie ook:

centraalmuseum.nl/bezoeken/tentoonstellingen/atelier-dick-bruna

Dick Bruna

Dick Bruna heeft van jongs af aan getekend en geschilderd. Voor uitgeverij A.W. Bruna & Zoon, gesticht door zijn overgrootvader, ontwierp Dick Bruna duizenden boekomslagen en affiches. Hij maakte ook veel werk in opdracht. Tijdens zijn verblijf in Parijs, eind jaren veertig, raakte hij geïnspireerd door kunstenaars als Henri Matisse en Fernand Léger. Hij ontwikkelt dan een herkenbare eigen stijl, eenvoudig, helder en met ingehouden humor. Hij experimenteert met collages, vereenvoudiging in lijnvoering en losse kleurvlakken. In zijn boekomslagen werkt hij vrij, creatief en origineel. Hij knipt, plakt, gebruikt pakpapier, kranten en foto's voor zijn ontwerpen. Vanuit die vrijheid ontstaan in de jaren vijftig ook zijn eerste prentenboeken. Altijd weet Bruna de essentie te treffen in een helder ontwerp, van een Zwarte Beertjes-boekomslag voor Havank en kinderboeken als 'de appel' en 'nijntje' tot een affiche voor het Nederlands Zuivelbureau of een kaart voor *World peace is possible*. Bruna's werk past in de Nederlandse vormgevingstraditie waarin eenvoud en helderheid vaak centraal staan. Kenmerkend voor zijn stijl is het weglaten van het overbodige om te komen tot de meest essentiële vorm.

60 jaar nijntje

Niet voor niets krijgt het atelier van Dick Bruna juist in 2015 een plek in het Centraal Museum: 2015 staat in het teken van nijntjes 60^{ste} verjaardag. Nijntjes jubileumverjaardag wordt het hele jaar door uitgebreid gevierd. Zie voor meer informatie de officiële website van nijntje: nijntje.nl/60-jaar-nijntje.



Noot voor de redactie, niet voor publicatie

- Voor meer informatie over de presentatie van het atelier en/of het Centraal Museum: Manou Nonnekes (Marketing & Communicatie) via mnonnekes@centraalmuseum.nl, of 030-2362311/06-11326533.

- Voor vragen over nijntje en/of Dick Bruna: Mercis bv via 020-6721640 of info@mercis.nl.

Postadres
Postbus 2106
3500 GC Utrecht

Museumadres
Agnietenstraat 1
3512 XC Utrecht

Bezoekadres
Agnietenstraat 3
3512 XA Utrecht

Contact
T +31 (0)30 236 2362
centraalmuseum.nl